

Cami, Kitap ve İnsan

Adıyaman İl Vaizesi Şule Sevmez:

“Ancak okuyarak insan gafletten cehaletten kurtulabilir”

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle, Adıyaman Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik ile İrşat Bürosu görevlilerinden Adıyaman İl Vaizesi Şule Sevmez cami, kitap ve insan konulu bir bilgilendirme yaptı.

Okumanın İslam'da her zaman önemli olduğunu dile getiren Sevmez, Peygamber Efendimizin Hıra mağarasında, bir arayışın içinde ve tefekküre durmuş bir haldeyken kendisine gelen ilk vahyin Oku olduğunu dile



Oku!

Sesin şehrin
kalbinde yankılansın...
Camilerde buluşuyoruz.

KAYIPLAR

Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Mehmet ATAL

Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Muhammed KİZİR

Adıyaman V.D. 5930345210 Nolu vergi Mükellefiyim İşyerimde kullandığım olivetti-OL2023 BBO-00030487 Seri numaralı Yazar kasamın levhasını katbettim. Hükümsüzdür.
SUAT KURAN

Nüfus Cüzdanımı ve B Sınıfı Sürücü Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
RIZA ÇOBAN T.C.No: 24367030050

Adıyaman Üniversitesi M.Y.O. Mimarlık Dekoratif ve El Sanatları Bölümünden almış olduğum Öğrenci Kimlik Kartımı Kaybettim. Hükümsüzdür.

ALİ OSMAN ÖZPOLAT - Öğrenci : 131511046

Nüfus Cüzdanımı, Adalet Bakanlığı Kurum Kimliğimi ve B Sınıfı Sürücü Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
AHMET EROL - T.C.No: 22951077856

Nüfus Cüzdanımı Kaybettim. Hükümsüzdür.
Zübeyde ÜZÜMCÜ - 1999 Doğumlu

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrenci Kimlik Kartımı Kaybettim. Hükümsüzdür.
ABDULLAH DALKIRAN - Öğrenci No: 131534037

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğrenci Kimlik Kartımı Kaybettim. Hükümsüzdür.
ATALAY YALMAN - Öğrenci No: 162105016

getirdi.

Sevmez konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İslam'ın ilk yıllarına, hitabın ilk muhataplarına bir selam verelim. Sene 610 (milâdi). Allah Rasûlü Nur dağında Hıra mağarasında, bir arayışın içinde ve tefekküre durmuş bir haldeyken bir ses işitir. "OKU! Yaradan Rabbinin adıyla oku."(Alak Sûresi:1.ayet) Bu hitap kimeydi? Kendisi bir ümmi olan ve ben okuma bilmem diyen peygambere mi? Yoksa ilimden nasibini almamış cahiliye bataklığına saplanmış topluma bir sesleniş miydi? Şirkin, küfrün ve cehaletin kıskacında olan Mekke halkını karanlıktan aydınlığa çıkaracak bir işaret miydi? Nitekim öyle de oldu. Bir avuç insan bu hitaba kulak vermek ve muhatap olmak için harekete geçti.

17 yaşında genç delikanlı olan Erkam'ın evinde ilme, öğrenmeye, bilgiye aç olan gençler bir araya gelerek, Allah'ın henüz kitaba dönüşmemiş kelamını öğrenmeye, anlamaya ve yaşamaya gayret ediyorlardı. Böylece kendini bilgiye kapatmış cahiliye dönemi insanları, kalpleri imanla yeşermeye, ahlâken olgunlaşmaya başlamışlardı bile. Yaradan'ın hitabı onları, zulmün, küfrün, şirkin delâletinden ihlâsa, adalete, hoşgörüyü ve takvaya sevk etmeye başlamıştı. Çoğu okuma yazma bilmeyen Mekke halkı, öğrenmeye ve bilmeye başladılar. Başta Rabbinin, sonrasında kendini ve görevini öğrenen bu insanlar zalime vücudunu siper edecek kadar güçlü, iman dolu yüreklerle sahip oldular.

13 yıllık Mekke dönemi hitabın muhataplarına zor ve meşakkatli geçmiştir. İmanın lezzetini alan bununla da sınıyan hitabın ilk muhatapları artık Medine'dedir. Hitabın kitaba dönüşme yeri de burasıdır. Allah'ın kelâmı, Kuran'ın sayfeleri artık

yazılmaya başlar. Artık Müslümanlar dinledikleri ayetleri okumaya, ezberlemeye ve yaşamaya gayret ederler. Peygamber mescidi olan Mescid-i Nebevi , Müslümanların beş vakit namazlarını kıldığı ibadethâne, kitabı ve hikmeti öğrendiği ve Allah Rasûlünün sözlerine muhatap olduğu bir ilim meclisi olmuştur. Cami (Mescit), Allah'ın kelâmıyla Müslümanların buluşması için seçilmiş bir mekândır. Herkes bir şeyler öğrenmek için camiye ve avlusunu doldurmaktadır. Her namazın arkasından, Allah Rasûlü bir şeyler anlatır düşüncesiyle genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla hatta çocuğuyla Peygamber den dinini öğrenmek için camiye ve avlusunu doldurmaktadırlar. Böylece Allah'ın kelâmı hitabı olan Peygamber 'in ağzından çıkan her söz, kalplere ve zihinlere ışık oluyordu.

Medine de Mescidin hemen yanı başında bir mekan. Suffe denilen bu özel mekan; evi, ailesi, yuvası olmayanlara bir ev bir ilim yuvası. Suffe ehlinde gücü olanlar, gündüz su taşıyarak veya dağdan odun getirip satarak ihtiyaçlarını karşılar, geceleri ise Kur'an tilâveti ve ilimle meşgul olurlardı. Bu ilim ve okuma sevdalı gençler, Kur'an'a çok hizmet etmişlerdir. Kalplerini, zihinlerini Kur'an ayetleriyle meşgul ediyorlar. Her ayeti hayatlarına geçiriyorlardı. Onlar sadece Rahman'ın kelâmını okumuyor, aynı zamanda Kutlu Nebi'nin hayatını da okuyorlardı. Çünkü Allah'ın Habibi, bu Kerim kitabı yaşayan, açıklayan ve tefsir edendi. Bilmedikleri anlamadıkları her şeyi O(s.a.v)'dan öğreniyorlardı. Örneğin, Rasûl'ün her sözünü her hâlini bilmek için Enes bin Malik(r.a), daha on yaşlarında bir çocukken peygamberin hizmetini görüyor, aynı evde yaşayarak Rasûl'ü örnek alıyordu.

Kitap hürmet ister, emek ister. Çünkü, sadırlardan satırlara aktarılandır. Satırlar sadırların izleridir. Kitap insana yeni ufuklar açar. İlim adamı, fikir adamı olmak okumaktan geçer. "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"(Zümer sûresi:9) ayeti bizleri okumaya teşvik etmektedir. Yine Peygamber(s.a.v)'in "Rabbim ilmimi artır."(Taha Sûresi:114.ayet) duası hatırmıza gelir. İlim sahibi olmak ve öğrenmek için okumak lazım ve okuduğunu da anlamak. Allah'ı bilmek, kulluğu tanımak, hayatı, insanı, kâinatı anlaşılır kılmak için okumak lazım. Yaradan Rabbi'nin adıyla okumak. Okumak; Kerim kitabı, kitabı hayatına yansın Rasûlü okumak. İnsanı, kulluğu, hayatı okumak.

Şimdilerde okumak; meslek adamı olmak, kariyer yapmak ve nefisleri mutmain etmek için. Oysaki ilk inen ayetlerde öğrendiğimiz gibi Yaradan'ın adıyla okunması gerektiğini ilme talip her insanın bilmesi gerekmektedir. Çocuklarımıza, gençlerimize okumayı öğretmedik. Bakış açılarını, ilgilerini farklı yönlere çektik. Okumayı tahsil yapmak, meslek sahibi olmak zannettiler. Teknoloji, bilgisayar, telefon, internet, bilgiye kolay ulaşmak insanı kitap okumaktan kitabın kokusundan mahrum bıraktı. Halbuki kitap sevdaları aldıkları kitabın sayfalarını önce koklardı. Kitap aşkı, okuma aşkı olmalı insanın. Ancak okuyarak insan gafletten cehaletten kurtulabilir.

Bir gönül insanı olan Yunus Emre'nin şu sözleriyle cümlemizi bitirelim.

İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsen, Bu nice okumaktır." dedi.

Yeni Yol Haber Merkezi